

Διάβασα και διαβάζω μετά λύπης μου ότι σχεδόν όλοι - τουλάχιστον οι φορείς (Δήμοι, Σύλλογοι κλπ.), διότι οι πολίτες δεν ρωτήθηκαν - τάχθηκαν υπέρ της καταργήσεως των ορεινών Δήμων της Ναυπακτίας και αναρωτιέμαι: γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός και γιατί τόση προχειρότητα; Έλαβαν υπόψιν τους τις συνέπειες, τα επακόλουθα και την αλληλουχία των γεγονότων; Δεν είναι καλοί οι Δήμοι που λειτούργησαν και λειτουργούν ακόμα αποκεντρωμένοι και δουλεύουν, υπηρετούν και εξυπηρετούν τους εναπομείναντες δημότες; Δεν είναι ευχαριστημένοι από τα όσα έκαμε και πρόσφερε ο κάθε Δήμος στα διαμερίσματά του; Δεν ζωντάνεψαν πολλά από τα χωριά μας με τις τοπικές εκδηλώσεις, τις ασφαλοστρώσεις του οδικού δικτύου, το φωτισμό, τις πλατείες, τις βρύσες, τις μάντρες και τόσα άλλα έργα υποδομής που απολαμβάνουμε όταν βρεθούμε στα χωριά μας; Δεν αναπλάστηκαν χώροι, δεν έγιναν γήπεδα, καλντερίμια, πλακοστρώσεις πλατειών, εσωτερικών δρόμων κλπ; Για θυμηθείτε την κατάσταση που επικρατούσε πριν την εφαρμογή του θεσμού των Δήμων ...

Ποιός θα τα κάνει όλα αυτά όταν θα στοιβαχθούμε όλοι στη Ναύπακτο; Διότι η κατάργηση των Δήμων θα παρασύρει και ένα μέρος δημοτών προς άλλες κατευθύνσεις με άμεσο αποδέκτη τον Έπαχτο. Με την κατάργηση των Δήμων Αντιρρίου και Χάλκειας, ο Δήμος Ναυπάκτου έχει πολλή δουλειά να κάνει, διότι η πόλη θα μεγαλώσει και τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν σε όλους τους τομείς (οικιστικό, αποχέτευση, ύδρευση, παρκάρισμα κλπ.). Στερούνται που στερούνται όσοι βρεθήκανε ίσαμε σήμερα στη Ναύπακτο να στερηθούν και άλλοι; Πότε και πόσο θα γνοιαστεί ο Δήμος Ναυπακτίας για τα όσα αναφέρθηκαν; Πότε θα φτάσει μέχρι το τελευταίο χωριό για υπαρκτά προβλήματα ή για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη; Με την κατάργηση των Δήμων εκτός από το δημότη - πολίτη επηρεάζεται και παρασύρεται και ο παπάς και ο δάσκαλος και ο αστυνομικός και οποιαδήποτε άλλη αρχή λειτουργεί ακόμη σήμερα στα χωριά.

Εάν θα γίνει η κατάργηση των Δήμων τότε είναι που θα επέλθει οριστική εγκατάλειψη, μαρασμός και ερήμωση. Τότε οι δρόμοι θα γίνουν γιδοστρατες. Τότε είναι που δεν θα βρίσκεις άνθρωπο εκτός από κανέναν κυνηγό. Τότε είναι που οι λίγες τουριστικές μονάδες (ξενοδοχεία, ξενώνες, ταβερνοεστιατόρια, καφενεία κλπ), που έγιναν και κρατήθηκαν με αίμα τα τελευταία χρόνια θα καταρρεύσουν. Τότε τα σπίτια που χτίστηκαν ή συντηρήθηκαν θα χορταριάσουν. Τότε είναι που οι κόποι και τα έργα των Δήμων της εικοσαετίας θα καταντήσουν ... Ολυμπιακά έργα. Επομένως, τι είναι αυτό που μας κάνει να ταχθούμε υπέρ της καταργήσεως των Δήμων;

Για τα όσα ανέφερα, αλλά και για γεωγραφικούς, γεωλογικούς και λόγους χιλιομετρικών αποστάσεων είναι ανάγκη, με νύχια και με δόντια, να διατηρήσουμε ένα Δήμο στα Κράβαρα, ο οποίος να παίξει το ρόλο των Δήμων που θα καταργηθούν (Πλατάνου, Πυλήνης, Αποδοτίας) για τον ορεινό όγκο της επαρχίας μας που έχει τις ιδιαιτερότητές του. Είναι η μόνη λύση που θα βοηθήσει να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, η οποία όπως προανέφερα δεν είναι και τόσο αποκαρδιωτική και ο πολίτης, ο δημότης κουτσά - στραβά εξυπηρετείται αφενός και αφετέρου, και το σπουδαιότερο, νοιώθει τη Διοίκηση δίπλα του

και όχι κάπου στο νότο ...

Ο δημότης δεν είναι μόνο για ένα πιστοποιητικό, όπως θέλουν να πιστεύουν μερικοί. Είναι η αμεσότητα, την οποία αισθάνεται με τη Διοίκηση και την οποία ορισμένοι δεν τη μετράνε. Πολύ φοβάμαι ότι τελικά ο ορεινός δημότης θα παίξει το ρόλο του «Κλεφταρματωλού» της Διοίκησης!

Τελειώνοντας, θα θέσω ένα ερώτημα σε όλους τους φορείς της τελευταίας τριακονταετίας. Ξεχάσατε τους αγώνες που έγιναν για την ίδρυση των Δήμων ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη, άνοιγμα στο μέλλον για καλύτερη ποιότητα ζωής και τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό στα χωριά μας και σήμερα θέλουμε να τους καταργήσουμε «αβρόχοις ποσί» χωρίς να αναλογιζόμαστε τα επακόλουθα, τις απρόβλεπτες συνέπειες, τα αρνητικά αποτελέσματα και τον επίλογο όλης αυτής της αλλαγής; Τι είναι αυτό που μας κάνει ύστερα από είκοσι χρόνια να γυρίσουμε πίσω ή μάλλον να πάμε τόσο μπροστά;

Ο αντιδήμαρχος, ή όπως αλλιώς θα μας τον πουν, θα είναι ένας κομματικός «γενίτσαρος» διορισμένος από το Δήμαρχο, σκόπιμα και επιλεκτικά ως ψηφοσυλλέκτης της επόμενης τετραετίας. Μην τρέφουμε αυταπάτες ότι θα τρέξει από τη Ναύπακτο για οποιαδήποτε ανάγκη του δημότη μέχρι την εσχατιά της επαρχίας και όχι μόνο. Εκτός και εάν θα εγκαταστήσουν κλιμάκια στις έδρες των τέως Δήμων, οπότε θα μιλάμε για μια ακόμα τρύπα στο νερό. Τότε είναι που θα συμβαίνουν τραγελαφικά πράγματα και εκ των πραγμάτων θα λειτουργήσει η γνωστή γραμμή των δεκαετιών '50 - '60 «έλα, μ' ακούς;» που χρησιμοποιούσαμε για την επικοινωνία με τα χωριά μας μέσω των αγροτοκοινοτικών τηλεφωνείων.

Θα γραφούν πολλά ακόμα γύρω από το θέμα και ο καθένας θα εκφράζει διαφορετική γνώμη και θα παραθέτει τα δικά του στοιχεία και επιχειρήματα τόσο για τη διατήρηση ενός Δήμου στα Κράβαρα, όσο και για την απόσπαση δημοτικών διαμερισμάτων από την επαρχία μας, την οποία βάλθηκαν να ακρωτηριάσουν.

Προσωπικά επιμένω ότι ένας θα πρέπει να είναι ο απόηχος και η συνισταμένη. Η διατήρηση ενός Δήμου στα Κράβαρα, ο οποίος έστω και με τις όποιες αδυναμίες του θα «φυλάξει Θερμοπύλες» και θα περιφρουρήσει τα δικαιώματα των πολιτών που απορρέουν από την κεντρική Διοίκηση και την πολιτεία.

«Έλα, μ' ακούς; » Έρχεται ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ του Ντίνου Μακρυγιάννη

Συντάχθηκε απο τον/την admin

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010 17:11 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 08 Ιουνίου 2010 20:37

Είναι γνωστή η ιστορία της Αυτοδιοίκησης από της απελευθέρωσής μας και γνωστές οι αποτυχημένες συγκεντρώσεις και αποκεντρώσεις από Δήμους σε Κοινότητες και από Κοινότητες σε Δήμους. Αυτό που τώρα θα γίνει θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα απομακρυσμένα χωριά του Δήμου, τα οποία θα τα χάσουμε και από βοσκοτόπους, διότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος να προγγήξει ζωντανό.

Μέχρι το τέλος είμαι βέβαιος ότι τα σοφά μυαλά της Αυτοδιοίκησης θα καταλάβουν την ιδιαιτερότητα των Κραβάρων και δεν θα τα αφήσουν στο έλεος του Θεού.

Άλλωστε η υποδομή και η λειτουργία του Δήμου θα είναι έτοιμη από τους Δήμους που θα καταργηθούν.

Ντίνος Μακρυγιάννης