

Ενόψει του νέου προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», πολλά λέγονται και γράφονται για την αυτοδιοικητική χωροταξία της Ναυπακτίας.

Είναι θετικό ότι θεωρείται, σχεδόν καθολικά, αναπόφευκτη η αλλαγή του δημοτικού χάρτη της Ναυπακτίας.

Η διαφωνία, που είναι ορατή στα διάφορα δημοσιεύματα, είναι ο αριθμός των δήμων.

Η πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι ολόκληρη η Επαρχία πρέπει να αποτελέσει τον Δήμο Ναυπακτίας ή Ναυπακτίων.

Ενισχυτικό της άποψης αυτής είναι ότι η Επαρχία μας αποτελεί μία σαφή και καθορισμένη γεωγραφική ενότητα με κοινά ιστορικά, λαογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά στοιχεία.

Η δεύτερη υποστηρίζει την ίδρυση δύο δήμων, ενός πεδινού (Ναύπακτος, Αντίρριο, Χάλκεια) και ενός ορεινού (Αποδοτία, Πλάτανος, Πυλήνη).

Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεωγραφικό ανάγλυφο της Ναυπακτίας. Θεωρούν οι υποστηρίζοντες αυτήν ότι έτσι θα είναι ευκολότερη η διοίκηση της περιοχής, διότι η Επαρχία έχει εκτεταμένο μήκος και μεγάλες αποστάσεις.

Ας δούμε, λοιπόν, με νηφαλιότητα και χωρίς ιδιοτέλεια την πρόταση αυτή. Σημειωτέον, ότι δεν έχει προταθεί η ονομασία του δήμου αυτού, όπως και η έδρα του. Για την έδρα λόγω των αντιδράσεων που θα προκληθούν επικρατεί εύλογη σιωπή. Βέβαια, όσοι προτείνουν τον ορεινό δήμο έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να υποδείξουν τον δήμο τους ως έδρα.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο ενιαίος ορεινός δήμος πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συγκοινωνίας και επικοινωνίας. Ερωτάται πώς μπορεί να επικοινωνήσει ο Πλάτανος με την Άνω Χώρα και τανάπαλιν;

Οι δρόμοι που συνδέουν τα δύο αυτά κεφαλοχώρια είναι:

Άνω Χώρα - Περδικόβρυση - Πλάτανος

Άνω Χώρα - Πόδος - Χώμορη - Πλάτανος.

Όπως έχουν σήμερα οι δρόμοι αυτοί, αποτελούν αντικίνητρο για τον δημότη που θα θέλει να φθάσει στην έδρα του Δήμου. Η άλλη λύση μέσω Ναυπάκτου αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο επαχθής είναι σ' ένα μακρό και πολύστροφο δίκτυο.

Αρα είτε είναι έδρα η Άνω Χώρα είτε ο Πλάτανος, θα υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης.

Εάν είναι ο Πλάτανος, η Πυλήνη δεν θα έχει μεγάλο πρόβλημα λόγω της 24ης Επ.Ο..

Εάν όμως είναι η Άνω Χώρα, πώς θα επικοινωνεί η Σίμου και τα χωριά της; Μέσω Ναυπάκτου ή μέσω Αγίας Κυριακής μ' έναν χωματόδρομο αδιάβατο;

Σε περίπτωση ορεινού δήμου φυσικό θα είναι λόγω της θέσης της στο κέντρο της περιοχής να προταθεί η Σίμου, που επιπλέον βρίσκεται επί της Επ.Ο..

Όμως και αυτή η λύση έχει μειονεκτήματα, αφού, όπως αναφέραμε παραπάνω, δεν υπάρχει οδική σύνδεση Σίμου και Άνω Χώρας. Επομένως, η πρώτη προϋπόθεση της επικοινωνίας δεν υφίσταται.

Δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι ο πληθυσμός.

"Είναι λειτουργικός ο Δήμος Ορεινής Ναυπακτίας;" του Χαρ. Χαραλαμπίδου

Συντάχθηκε απο τον/την admin

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010 10:20 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010 10:20

Υπάρχει λειψανθρωπία, γι' αυτό τα δημοτικά και τοπικά συμβούλια ενισχύονται με εκτός Ναυπακτίας κατοικούντες Ναυπακτίτες, αλλά έτσι μπορεί να λειτουργεί το σύστημα; Δυστυχώς, έχουν ερημωθεί τα χωριά και μόνο το καλοκαίρι και για λίγες μέρες γεμίζουν οι πλατείες. Οι κάτοικοι που ζουν και τους χειμερινούς μήνες στα χωριά, κατά κανόνα, είναι γέροντες.

Πώς μπορεί να προκόψει ένας δήμος που οι περισσότεροι δημότες του κατοικούν στη Ναύπακτο ή αλλού;

Ας είμαστε ρεαλιστές, ο ορεινός δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες ανάπτυξης. Άλλωστε από τους 1034 ΟΤΑ μόνο 212 είναι διαπιστευμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τρίτη προϋπόθεση είναι ο ορεινός δήμος να έχει την αποδοχή και των τριών συνιστωσών, που προτείνεται να τον αποτελέσουν. Απ' αυτές μόνο η μία αποδέχεται τον ορεινό δήμο και τούτο αποτελεί πρόβλημα, που δεν μπορεί να αγνοηθεί από την πολιτεία.

Επομένως, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά ένας ενιαίος δήμος όλη η Επαρχία με επιστροφή των χωριών - Διασελάκι και Πέρκος - και την επανένταξη των χωριών - Γαλατάς και Περιθώρι - , εφόσον θέλουν να επιστρέψουν, στο Μεσολόγγι.

Η πρόβλεψη ύπαρξης τοπικών αντιδημάρχων, υπηρεσιών και οικονομικών μέσων στους πρώην δήμους λύνει το πρόβλημα της άμεσης εξυπηρέτησης των κατοίκων.

Ενδυναμώνεται επίσης η Ναύπακτος, η οποία με σωστή οργάνωση μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης του νέου Δήμου Ναυπακτίας ή Ναυπακτίων.

Τελειώνοντας, πρέπει να τονίσω ότι καλός είναι ο συναισθηματισμός και κατανοητές οι προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά πρέπει να επικρατήσει ο ρεαλισμός, αν θέλουμε να επιβιώσουμε στη σκληρή πραγματικότητα που διανύουμε. _

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Ναυπακτία press)

Ο κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδουλος είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ.).