

## "Έχουμε Χρέος..." του Μάρκου Μεντζά

Συντάχθηκε απο τον/την admin

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 12:18 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 12:40

---

### Έχουμε Χρέος...

Του Μάρκου Μεντζά (τ. Γυμνασιάρχη) Η Ναύπακτος και η Ναυπακτία ολόκληρη, είχε την τύχη να έχει αρκετούς Ευεργέτες. Με πρώτο και καλύτερο τον αειμνηστο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ από τη Χόμορη, όλοι τους, συνέβαλαν τα μέγιστα στον εξωραϊσμό και γενικότερα στην πρόοδο της περιοχής μας.

Σε μερικούς επικρατεί η αντίληψη ότι οι τιμές στους Ευεργέτες και γενικότερα στους «Σπουδαιούς Άνδρες» που έβγαλε μια περιοχή, καλό είναι να γίνονται μετά το θάνατό τους. Προσωπικά, έχω διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι και οι Ευεργέτες και γενικότερα οι Σπουδαιίοι Άνδρες, πρέπει να τιμώνται και όταν ακόμα βρίσκονται στη ζωή, για τον απλούστατο λόγο. Γιατί ποιος ξέρει αν μετά θάνατον, το τιμώμενο πρόσωπο θα καταλαβαίνει τίποτα...

Και κάτι ακόμα. Όταν τιμάμε έναν Ευεργέτη ή ένα Σπουδαίο Άνδρα, δεν σημαίνει ότι ο Ευεργέτης ή Σπουδαίος Άνδρας, δεν είχε αδυναμίες και ελαττώματα... Άλλωστε και κατά τη Χριστιανική άποψη «ουδείς αναμάρτητος...»

Και τα γράφω αυτά γιατί κάποιος συμβαίνει να «υποβαθμίζουν» την όποια προσφορά των συνανθρώπων τους.

Για παράδειγμα, στις μέρες μας ο Γρηγόρης Βαρελάς, όλοι μας γνωρίζουμε ότι έχει δωρίσει στη Ναυπακτία 42 έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, ενώ είναι προς εκτέλεση άλλα 8. Εντούτοις κάπου - κάπου ακούγονται και κάποια «μεμφίμοιρα» σχόλια και από ανθρώπους που δε θα έπρεπε...

Επαναλαμβάνω την άποψη: Η Ναύπακτος και η Ναυπακτία χρειάζεται όλα τα παιδιά της ... Όλοι οι Ναυπάκτιοι έχουμε χρέος στη Γενέθλια Γη... Όλοι οι Ναυπάκτιοι μπορούμε να βρούμε τρόπους που να δείχνουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη στα ιερά χώματα που πρωτογνωρίσαμε ... Όποιος θέλει να προσφέρει ..., βρίσκει τρόπους... Όποιος δεν θέλει... βρίσκει δικαιολογίες...

Και κάτι ακόμα... Ο καλός караβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται..

Έτσι και σήμερα που η χώρα περνάει μια δύσκολη οικονομική κρίση, οφείλουμε να δείξουμε με τις συμπεριφορές μας, πόσο ο άνθρωποι είμαστε... Πόσο μετράμε...

Οφείλουμε, ιδίως τώρα, και τα προβλήματα των διπλανών μας, να' ναι δικά μας προβλήματα...